



FAMILIE VAN BURG OP PAPOEA

Elco en Wijnanda van Burg werken op Papoea voor de Stichting Lentera als onderwijsconsultant en tropenarts

“Hoe lang gaan jullie blijven?” Al snel komt deze vraag bij een nieuwe kennismaking met de mensen hier. Al snel wordt duidelijk waarom. Veranderingen vergen een lange adem en het duurt even voor we onze weg gevonden hebben.

GROTE ZORGEN OVER DE JEUGD

Voor Papoeas zijn relaties belangrijk en daar hebben we dus de afgelopen tijd aan gewerkt. Begin oktober kwamen we in Wamena aan, waar we warm ontvangen werden door onze Lentera-collega's. Daarna hebben we eerst ons huis opgeknapt en zijn begonnen met mensen te spreken. Kijken wat ze van ons verwachten en wat we kunnen en willen doen. Al snel bleek dat de nood hoog is. Binnen de kerk zijn er grote zorgen over de jeugd en over het

tekort aan goede leidinggevendens, vooral in de afgelegen dorpen. Een ouderling kwam een tijdje terug vragen om gebed uit Nederland voor deze situatie. Binnen het onderwijs is het niveau van de leerlingen erg laag en op de dorpscholen wordt vaak geen les gegeven. In de gezondheidszorg zijn er wel kliniekjes in dorpen, maar de verpleegkundigen zijn er maar zelden. En als ze er zijn, is de behandeling niet altijd de juiste.

LEERKRACHT GEZOCHT

Voor het onderwijs aan de buitenlandse kinderen op de internationale school zoeken we

nog een leerkracht! Uitdagende baan in een bijzondere omgeving. Belangrijke voorwaarden:

je moet goed Engels beheersen en zelf financiering regelen. Iets voor jou? Neem dan contact op!



UPDATES

Elco: Verbeterprogramma's ontwikkelen en lesgeven

Elco heeft de laatste maand scholen bezocht in de stad en dorpen om de scholen te evalueren.



Samen met een Papoea-collega's heeft hij testen afgenomen bij de leerlingen en gesprekken gevoerd met de docenten. In de steden zoals Wamena en Dekai is het niveau van rekenen en lezen op een middelbare school vergelijkbaar met groep 4 of 5 van de basisschool in Nederland. Niet goed dus. De dorpen konden ze nog niet testen, want alle docenten bleken in de stad te zijn...

Een leerkracht uit Seradela was speciaal naar Dekai gekomen om te vertellen over de situatie: "Ik ben de enige docent die nog lesgeeft in Seradela. Er zijn drie docenten voor de basisschool en drie voor de middelbare school, maar deze docenten zijn er nooit. Ik doe nu in mijn een-tje alle klassen van de basisschool, van 8 tot 12.30 uur. Dan heb ik een half uur pauze en om één uur 's middags begin ik met de middelbare school. Alle klassen."

Elco gaat met het team nog andere scholen van de kerk bezoeken en daarna een verbeterprogramma ontwikkelen. Daarnaast zijn andere taken ook inmiddels duidelijk geworden. Elco hoopt in januari te beginnen met ondernemerschapsonderwijs op twee scholen hier en gaat daarnaast een vak geven over de Heidelbergse Catechismus op de theologische school. Ook werkt Elco mee aan een methode voor catechisatie op de scholen hier. Genoeg te doen dus!

Wijnanda: Plannen krijgen steeds meer vorm

Wijnanda is de afgelopen tijd bezig geweest om in kaart te brengen hoe de medische evacuatie plaatsvinden en hoe en waar verpleegkundigen getraind worden.

Ook heeft ze afspraken met de Calvary kliniek in Wamena gemaakt over het trainen van verpleegkundigen en draaien van een spreekuur op de kliniek. De plannen krijgen dus steeds meer vorm, maar het wachten is nog op een werkvergunning om er echt mee aan de slag te kunnen gaan. Er wordt aan gewerkt, maar dat gaat allemaal niet zo snel. Hopelijk komt het in januari of februari rond. In de tussentijd is er wel genoeg te doen. Zorgen dat ons huis een echt 'thuis' wordt, zorgen voor Coen en Samuel en natuurlijk komen er af en toe wat patiënten.

Draai gevonden

Coen en Samuel hebben hun draai helemaal gevonden. Coen gaat naar de kleuterschool 'Sinar Baliem', de school van Lentera. Hij heeft het erg naar zijn zin en begrijpt ook steeds meer van het Indonesisch. Bijzonder om te zien dat hij het snel oppikt en inmiddels hele dagen op blote voeten rondrent. Samuel had wat meer tijd



nodig om te acclimatiseren, maar voelt zich nu ook helemaal thuis. Zeker sinds in november onze spullen uit Nederland aankwamen, met veel speelgoed van de kinderen, kan hij zich prima vermaken en komen wij de duplo overal in huis tegen. En kaarten en pakketjes uit Nederland zijn iedere keer een feest - hartelijk dank daarvoor!

VOLGEN

Kijk voor nieuwe updates, ongeveer iedere twee weken, op onze website: www.lentera-vanburg.nl

Postadres in Wamena:
Familie Van Burg
Lentera Papua Wamena
Via MAF Sentani
Sentani 99352
Papua Indonesia

STEUNEN

Financieel steunen

Stichting Licht op Papua, NL74 RABO
0144 4864 31 te Amersfoort.

Webshop

Steun ons door zelfgemaakte spullen te kopen! Kijk voor meer informatie op www.lentera-vanburg.nl/Webshop

MEER INFORMATIE

Op onze website is veel informatie te vinden over het werk wat we doen.
www.lentera-vanburg.nl

We wensen u goede Kerstdagen en een gezegend 2015.

HARTELIJK DANK VOOR UW
STEUN EN GEBED IN 2014.

