

FAMILIE VAN BURG OP PAPOEA

Elco en Wijnanda van Burg treffen momenteel voorbereidingen om medio 2014 naar Papoea te vertrekken. Zij gaan daar werken namens Stichting Lentera.

“Dat beestje zegt lékker!”, zegt Coen, terwijl hij heerlijk verder eet van zijn Indonesische maaltijd. Het ‘lekker-beestje’ is een medebewoner van ons appartement in Yogyakarta.

BELANGSTELLING EN VERRASSING

Dit kleine hagedisje eet soms wat muggen, wat natuurlijk erg op prijs gesteld wordt. En het maakt een leuk geluidje. Omdat hij dit geluidje voor het eerst liet horen toen we net aan het eten waren, zegt hij volgens Coen dat hij het eten lekker vindt.

Verrassing

Intussen zijn we twee maanden in Indonesië in de stad Yogyakarta op het eiland

Java. Het lijkt alweer een tijd geleden dat we afscheid hebben genomen van familie, vrienden en onze kerkelijke gemeente. Wat was het fijn om zoveel belangstelling te zien voor het werk wat wij hopen te gaan doen. En wat is het een verrassing elke keer als we post krijgen! Kaarten om ons te bemoedigen, pakketjes met allerlei leuke dingen, kaarten en cadeautjes voor Coen zijn verjaardag, hartelijk dank!

STREEFBEDRAG GEHAALD!

“God is onze zoon en schild”: het thema van de afscheidsdienst geeft aan dat we alles van God mogen verwachten.

We mogen ook zegen ervaren als het over heel concrete dingen gaat, zoals de financiën. Met dankbaarheid

mogen we melden dat nog voordat we naar Indonesië vertrokken was het streefbedrag gehaald.

TAAL LEREN

Praatje met taxichauffeur geen probleem, preek volgen nog lastig

Af en toe wanen we ons terug op de middelbare school als we bij de 'ibu guru' aan tafel zitten en een repetitie maken. We merken dat we het niet voor niets doen.



Het is inmiddels geen probleem meer om met mensen op straat te praten of een praatje te maken met een taxichauffeur. Wel is het nog lastig om een preek in het Indonesisch te volgen.

NORMAAL

Coen en Samuel hebben het goed naar hun zin en pakken ook hun eerste zinnestjes Indonesisch goed op. Het is wonderlijk om te zien hoe snel zij zich aanpassen en alles normaal vinden. In Coen zijn restaurant-hoek op de 'school' kun je nasi met thee bestellen, zoals dat hier gebruikelijk is.

VEEL TALEN TEGELIJK

De eerste twee maanden hebben we veel gehad aan de hulp van Wijnanda's zus Rianne, die Coen en Samuel les gaf en verder ook met allerlei dingen hielp. Sinds haar terugkeer naar Nederland geven we tijdelijk om beurten les. Om Coen goed voor te bereiden op de internationale school in Wamena (Papoea) oefenen we regelmatig Indonesisch en Engels. Soms is het wel eens lastig, zoveel talen tegelijk.



Even wennen

Het was even wennen in het drukke Yogyakarta, waar er meer motors dan auto's te zien zijn op straat en men het koud vindt als het 'maar' 25°C is. Op de foto: een fietstaxichauffeur wacht op zijn eigen manier op een volgende klant.



Vorbereidingen

Ter variatie in deze periode van taalstudie hebben we af en toe wat uitjes gedaan in de buurt, er is hier genoeg te zien. Zowel van de cultuur als van de natuur, zoals de prachtige fel-groene rijstvelden en het oude paleis van de Sultan.

Ook proberen we ons zo goed mogelijk verder voor te bereiden op ons werk. Via de taalschool of via contacten in de kerk komen we met allerlei mensen in aanraking die iets met Papoea te maken hebben, zoals iemand die een HIV- en TBC-programma runt of iemand die bezig is met het opzetten van nieuw onderwijs. Het is mooi om te merken dat veel mensen hier ook begaan zijn met Papoea als een gebied waar veel problemen zijn. Steeds wordt duidelijk: er is daar veel werk te doen!

VERTREK EN EERSTE STAPJES

We hopen begin oktober naar Papoea te vertrekken, alles is bijna rond met ons visum dus de verwachting is dat het goed gaat. We zijn er dankbaar voor dat alles tot nu toe goed verlopen is. We zien er naar uit om naar ons 'eigen' huis te gaan en stap voor stap met het werk te kunnen beginnen. De eerste stapjes zijn al gezet: af en toe komen er al wat verzoekjes binnen voor medisch advies...

STEUNEN

Financieel steunen

Stichting Licht op Papua, NL74 RABO
0144 4864 31 te Amersfoort.

Webshop

Steun ons door zelfgemaakte spullen te kopen! Kijk voor meer informatie op www.lentera-vanburg.nl/Webshop

MEER INFORMATIE

Op onze website is veel informatie te vinden over het werk wat we hopen te gaan doen.
www.lentera-vanburg.nl

VOLGEN

Volg de regelmatige updates op onze website:
www.lentera-vanburg.nl

Postadres in Wamena:
Familie Van Burg
Lentera Papua Wamena
Via MAF Sentani
Sentani 99352
Papua Indonesia